

Najaarsexcursie: 'Jan Blanken-boottocht', zaterdag 20 oktober 2018.

**(Volgeboekt!) U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.**

Het waterjaar is nog niet voorbij. Wij blijven nog even in de sfeer van Jan Blanken en gaan een boottocht maken naar Asperen.



Wij varen met het partyschip Domani over de Zederik, het Merwedekanaal en de Linge naar Asperen. Wij passeren de sluizen van Arkel, aangelegd door Jan Blanken, en bekijken de waaiersluizen in Asperen, eveneens ontworpen door Jan Blanken.



De boot legt aan bij de Nederlands Hervormde, voormalige St. Catharinakerk. Dit is een fraaie Kempisch Gothische kerk met een rijke historie, gebouwd rond 1463. Hier krijgen wij een rondleiding van Gijs de Man van de vereniging Oud-Asperen. Na de rondleiding wandelen wij door Asperen naar de waaiersluizen (ca. 15 minuten wandelen) waar wij ook een rondleiding en uitleg krijgen. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen eventueel met de boot naar de Waaiersluizen. Alle programmaonderdelen op een rij: 9.00 – 9.30 uur melden bij de aanlegsteiger Sluiseiland - Vianen 9.30 uur STIPT: vertrek van de DOMANI  
Aan boord: - koffie met gebak - lunchbuffet met broodjes, koffie, thee en melk  
Andere drankjes en drankjes na de lunch zijn voor eigen rekening. 12.30 uur aankomst in Asperen bij de NH Kerk.

Rondleiding NH Kerk Rondleiding Waaiersluizen Ca. 15.00 uur vertrek vanuit Asperen Ca. 18.00 uur aankomst Vianen. Kosten € 37,50 per persoon.

**De excursie is volgeboekt. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen. Bij annuleringen krijgen wachtenden in volgorde van aanmelding bericht.**

**Voor de wachtlijst medlt u zich bij het secretariaat: [secretariaat@landvanbrederode.nl](mailto:secretariaat@landvanbrederode.nl).**