

Wandeling 'Jan Blanken in Vianen'

In het kader van het Waterjaar zullen in oktober twee wandelgidsjes verschijnen die u langs plaatsen in en om Vianen zullen voeren die alles met water te maken hebben.

In de lokale pers zult u daar te zijner tijd meer over kunnen lezen.

Vanzelfsprekend komt het werk van Jan Blanken daarin ook aan de orde.

Als een voorproefje heeft de Historische Vereniging op zaterdag 22 september een wandeling georganiseerd langs een aantal plaatsen waar Jan Blanken actief is geweest.

De start was op het kerkplein bij het beeldje van Hendrik. De twee boekjes zijn dus in de loop van oktober verkrijgbaar. Er komt een korte wandeling in en om het centrum van Vianen en een lange wandeling van ongeveer 15 kilometer die het water in de naaste omgeving verkent.

Bij voldoende belangstelling kan mogelijk een tweede wandeling, zoals die van 22 september, worden georganiseerd.

U kunt daarvoor contact opnemen met Hans Kluit, telefoon 06 46625121.