

Wandeling 'Jan Blanken in Vianen' – proef op 22 september 2018

In het kader van het Waterjaar zullen in oktober twee wandelgidsjes verschijnen die u langs plaatsen in en om Vianen zullen voeren die alles met water te maken hebben. In de lokale pers zult u daar te zijner tijd meer over kunnen lezen.

Vanzelfsprekend komt het werk van Jan Blanken daarin ook aan de orde.

Als een voorproefje organiseert de Historische Vereniging op zaterdag 22 september om 14:00 uur een wandeling langs een aantal plaatsen waar Jan Blanken actief is geweest. We starten op het kerkplein bij het beeldje van Hendrik. Wat wij niet zullen aandoen is de begraafplaats met het grafmonument van Jan Blanken. Dat ligt te ver uit de route. Tenzij er mensen zijn die er geen bezwaar tegen hebben een stuk te lopen, maar dat kan ter plaatse overlegd worden.

Als u dan de smaak te pakken heeft, raden we u aan in oktober één van de boekjes (of allebei) te kopen.

Er komt een korte wandeling in en om het centrum van Vianen en een lange wandeling van ongeveer 15 kilometer die het water in de naaste omgeving verkent.

Het maximaal aantal deelnemers voor de wandeling op 22 september is 20 personen. Bij meer aanmeldingen kan mogelijk een tweede wandeling worden georganiseerd.

U kunt zich opgeven bij Hans Kluit, telefoon 06 46625121.