

In 1611 koopt Walraven van Brederode de heerlijkheid Noordeloos voor een bedrag van F.44.000.--
 Hij schonk Noordeloos een hergoten luidklok in de toren van de kerk, echter werd deze klok in 1943 door de Duitsers geroofd.
 Op deze klok stond " als Walraven, heer tot Brederode dese Heerlijcheijt Noordeloos hadde vercregen soo Ben ick vergoten en gestelt tedegen Jan van Trier me fecit 1612 "

De heerlijkheid Noordeloos blijft in de familie van 1611 tot 3 maart 1716, want dan verkoopt men de heerlijkheid aan de rijke koopmansfamilie der van Barnevelts te Gorinchem

Wlaraven van Brederode geh.met Willelijn van Haaften	1 ^e heer van Noordeloos 1611- 1614
neef Walraven van Br.	2e heer van N.
Johan Wolfert van Brederode	3e heer van N. overl. 1655
zoon Hendrik van Brederode	4e heer van N.
Wolfert van Br.	5e heer van N. overl. 1683
Zuster Hetwich Agnes van Brederode geh.met Caremilijus, graaf van Dohna	overl. 18-12-1685 6e vrouwe van N.
Amelia, gravin van Dohna geh.met Simon Hendrik van der Lippe	overl. 1701 7e vrouwe van N.
Frederik Adolf van der Lippe	laatste heer van N.

Vianen, 't Goy, Erfburghgraafschap van Utrecht, Noordeloos,
 Herwijnen, Nivelte, Ameide, Cloetingen, Haefden, Hellow, Voshol.