

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging "Het Land van Brederode" maart 2019

Programma 2019

De volgende activiteiten staan op het programma voor dit voorjaar:

- 13 maart Jaarvergadering en lezing over Alkmaar – Harry de Raad
- 13 april Excursie naar Alkmaar met de bus, met o.a. stadswandeling, bezoek kerk, lunch en boottocht
- 25 mei Lezing van Frits van Oostrom over Jan van Brederode

In deze nieuwsbrief alle informatie over de excursie naar Alkmaar.

De Historische Vereniging 'Land van Brederode' organiseert ook dit jaar weer een zeer interessante excursie. Op 13 april zal Alkmaar het reisdoel zijn. Lange tijd was Alkmaar de belangrijkste stad in Noord-Holland. Vijftig jaar eerder dan Amsterdam verwierf het stadsrechten (1254).

In 1573, tijdens de Opstand, wordt de stad door de Spanjaarden belegerd, die kort daarvoor vreselijk huis hebben gehouden in Haarlem. Alkmaar verdedigt zich heldhaftig. Uiteindelijk blaast Don Frederik (zoon van Alva) de aftocht en is Alkmaar de eerste stad in de Nederlanden die tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaanse belegering doorstond. 'Bij Alkmaar begint de Victorie'.

Alkmaar kent in de 16^e en 17^e eeuw een grote bloeiperiode en dat is tegenwoordig nog steeds goed te zien.



De Grote of Sint-Laurenskerk wordt uiteraard bezocht.

Tijdens de stadswandeling zullen de belangrijkste monumenten, hofjes en steegjes worden bekeken. Alkmaar telt bijna 400 monumenten.

Na een uitgebreide lunch gaan we in een rondvaartboot Alkmaar vanaf het water ontdekken.

Vanaf 15 uur is het programma 'vrij': winkelen (Alkmaar is een van de beste winkelsteden van Nederland), terrasje of een bezoek aan het prachtige Stedelijk Museum, dat indrukwekkende collecties schilderkunst uit de 17^e eeuw tentoonstelt, maar bijvoorbeeld ook een uitgebreide collectie Bergense School bezit.

Alkmaar Prachtstad noemen de 'Kaaskoppen' hun eigen stad en daar hebben ze, zult u ervaren, gelijk in.

PROGRAMMA 13 april 2019

08.30 uur verzamelen evenemententerrein
08.45 uur stipt vertrek van de bus
10.00 uur aankomst Alkmaar

Koffie met een vers gebakken gevulde koek bij grand café Klunder
Stadswandeling en rondleiding kerk

12.30 uur lunch in café restaurant Klunder
Soep, kroketje en twee broodjes en twee maal koffie, thee of melk

13.45 uur wandelen naar de boot
14.00 uur rondvaart – met gids



15.00 uur vrij programma, b.v. winkelen, terrasje of het museum (vergeet uw museumjaarkaart niet!)

16.15 uur verzamelen bij Klunder
Vanaf hier lopen naar de bus
16.30 uur vertrek bus naar Vianen

Kosten € 50,00 per persoon – dit is inclusief bus, koffie bij aankomst, lunch, stadswandeling, rondleiding kerk en boottocht.

Opgeven via het e-mailadres van de vereniging secretariaat@landvanbrederode.nl én via betaling aan de penningmeester onder vermelding van uw naam.
Het bankrekeningnummer van de vereniging: NL05RABO0103182454.

Leden kunnen zich vanaf nu inschrijven, na 18 maart kunnen ook niet-leden inschrijven.
Inschrijven is mogelijk tot 27 maart.