

augustus 2020, no. 5

Secretariaat: Molengraaf 12, 4133 CM Vianen

e-mail: [secretariaat@landvanbrederode.nl](mailto:secretariaat@landvanbrederode.nl)

## 19 SEPTEMBER 2020 MIDDAG-EXCURSIE EVERDINGEN

Beste leden,

Zoals eerder aangekondigd gaat de kleine excursie naar Everdingen, op zaterdag 19 september door!

Vanwege Corona moeten we ons opdelen in twee groepen van maximaal 15 personen.

Groep A begint om 12.55 uur in de rooms-katholieke Petrus en Paulus kerk en bezichtigt vervolgens om 14.45 uur de hervormde kerk, aan de Kerkstraat 7. Eindtijd van de excursie voor groep A is ongeveer 15.15 uur.

Groep B begint om 13.55 uur in de hervormde kerk en bezichtigt om 14.45 uur de rooms-katholieke kerk aan de Lekdijk 25. Eindtijd van de excursie voor groep B is omstreeks 16.15 uur.

De excursie wordt georganiseerd door Johan Teuben. Johan heeft als bestuurslid van onze Historische Vereniging 'activiteiten' in z'n portefeuille. Hieronder vallen o.a. excursies en lezingen. Johan zal u zelf door de Petrus en Paulus kerk gidsen. Johan van Eck is de gids in de hervormde kerk.

De rooms-katholieke kerk, een neogotische pseudo basiliek, is een zeer markant element in het dorpsbeeld van Everdingen.



Na de reformatie kwam de middeleeuwse Maria kerk (huidige hervormde kerk) aan de protestanten. De katholieken in Everdingen gingen vanaf 1628 in Vianen ter kerke. Rond 1798 werd een comité opgericht, met het doel een rooms-katholieke kerk in Everdingen te stichten. Zo werd in 1802 een schuurkerk gebouwd. De kerk had het voorkomen van een boerderij. Vanaf 1863 werden plannen ontwikkeld om een nieuwe kerk te bouwen. In 1876 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe pastorie, naar het ontwerp van de Utrechtse architect Alfred Tepe. De bouw van de huidige kerk, eveneens een ontwerp van Tepe, werd in 1898 aanbesteed en ingewijd op 14 december 1899. Van de inventaris zijn o.a. de gebrandschilderde ramen in zijbeuken en absis (waarvan er drie zijn vervaardigd in het atelier van H.J.J. Gevers uit Utrecht), zeer vermeldenswaard. De oude schuurkerk werd afgebroken.



Daarnaast bezoekt u de hervormde kerk. Deze kerk is het oudste gebouw van Everdingen, want van kasteel Everstein is uitsluitend de legende bewaard gebleven. De kerk is van oorsprong gewijd aan de maagd Maria. Het 13<sup>e</sup> eeuwse gebouw brandde op 3 juni 1498, Pinksterdag, af maar werd spoedig daarna herbouwd. In de eerste helft van de 17<sup>e</sup> eeuw werd de inventaris vernieuwd.

Belangrijke onderdelen hiervan zijn nog aanwezig, zoals het meubilair, preekstoel, doophek en doopbanken. De luidklok in het torentje is uit 1581 (gegoten door H. van Trier).

Een paar praktische zaken:

- U kunt zich tot 11 september a.s. opgeven bij Johan Teuben, e-mail: [jteuben@casema.nl](mailto:jteuben@casema.nl). Ook opgeven of u met 1 of 2 personen komt.
- Johan deelt u in groep A of B in. Hij stuurt u een mailtje, want de begintijden van de respectievelijke groepen verschillen een uur.
- U gaat met eigen vervoer. Bijvoorbeeld op de fiets. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren bij de Petrus en Paulus kerk (Lekdijk 25). Van daar is het 200 meter lopen naar de hervormde kerk.
- Aan deze kleine excursie zijn geen kosten verbonden. Een kleine kerkelijke gift is echter wel opportuun.
- De inschrijving sluit bij 30 personen. Volgorde van binnenkomst geldt.

Deze excursie is het begin van kleine excursies die wij de komende tijd voor u willen organiseren. Alvast veel plezier gewenst, ook namens Johan Teuben.

Ralf Krämer

## **VERSLAG ALV 26-8-2020**

Een korte samenvatting van de algemene ledenvergadering van 26-8 jl., waarbij 21 leden aanwezig waren. (de notulen ontvangt u later)

De vergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het beleid en bestuur van 2019.

Daarnaast zijn de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen.

Deze zullen door de notaris in een notariële akte worden opgenomen en gedeponneerd worden bij de Kamer van Koophandel.