

Mijn impressie van de najaars-excursie naar Amersfoort op zaterdag 19 oktober 2019 in aansluiting op de lezing op woensdagavond over Johan van Oldenbarnevelt.

Om 9.00 uur waren de 39 deelnemers aan de excursie aanwezig op het evenemententerrein. Iets later dan gedacht vertrokken wij richting Amersfoort. In de bus werden wij welkom geheten door onze voorzitter, die ons uitdrukkelijk wees op de tentoonstelling in Museum Flehite over de beroemde staatsman afkomstig uit deze stad. In het voormalige klooster van de Observanten waar momenteel een restaurant in is gevestigd hebben we een kop koffie gedronken met daarbij een versgebakken koek. Daarna werden we opgesplitst in drie groepen en gingen we op weg voor de stadswandeling door de Keistad.



De Observant

Onze groep had als gids *Jan van Adrichem* die ons op een deskundige en enthousiaste wijze door het centrum leidde en gelukkig interactie toepaste. Hij liet ons zien dat Amersfoort een prachtige stad is waar veel oude, bijzondere panden bewaard zijn

gebleven. Vanzelfsprekend brachten we een bezoek aan de Koppelpoort die door Pierre Cuypers op zijn "eigenwijze" wijze is gerestaureerd. Al lopend wees hij ons op een aantal panden en zo kwamen we ook bij het huis waar Van Oldenbarnevelt geboren en gewoond heeft. Ook leidde hij ons langs de beroemde Muurhuizen. We bezochten het interieur van de prachtige Onze Lieve Vrouw toren, de kerk behorend bij deze toren is indertijd door een ontploffing verwoest.



De plaquette aan het pand waar Johan gewoond heeft.



Onze gids Jan van Adrichem

We hebben ruim twee uur gelopen, maar dankzij Jan vloog de tijd om en gelukkig hield het op met regenen. Jan leverde ons keurig af bij de Observant. We kregen een kop soep voorgeschoteld die prima smaakte en daarna konden we kiezen uit diverse soorten broodjes. Het smaakte heerlijk en er werd gezellig gekletst. Om 16.00 uur vertrok de bus weer naar Vianen en tot die tijd waren we "vrij". Met een aantal anderen bracht ik een bezoek aan het Museum Flehite, waar een tentoonstelling was ingericht over de beroemdste inwoner van Amersfoort.

De wisseltentoonstelling toonde schilderijen van de Amersfoortse kunstenaar Engelbert L' Hoest.



Tot slot hebben we een bezoek gebracht aan de Sint Joriskerk, die een groot aantal kunstschaten bevat.



Het exterieur van museum Flehite.

We waren allemaal om 16.00 uur bij de opstapplaats, maar net zoals vanmorgen

moesten we wachten op de bus. Terug in Vianen namen we afscheid van elkaar. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde excursie. Tot slot nog een paar foto's die fotogeniek Amersfoort laten zien.

