



Nog een afbeelding van de wraak door de Spanjaarden op de Haarlemmers.

15 juli werden 300 Waalse troepen die mede de stad Haarlem hadden verdedigd opgehangen; Ripperda werd onthoofd en 249 andere soldaten werden in het Haarlemmermeer verdronken.



De onthoofding van Ripperda.

Wouter Jacobsz, prior van Stein, houdt een dagboek bij waarin hij een beeld schetst van de oorlog.



Deze afbeelding van het klooster Emmaüs uit 1520 door Dirck Crabeth, hieronder afgebeeld.



Ook aan Spaanse zijde waren veel slachtoffers te betreuren, liefst 8000 soldaten lieten bij dit beleg het leven. Desondanks liet Don Frederik de overgebleven troepen richting Alkmaar marcheren.

Wouter Jacobusz Maes was de laatste prior van het Klooster Emmaüs te Stein. In de jaren 1572 tot 1579 hield hij een dagboek bij *Ooggetuige van de troebelen*.

Dirck Crabet vervaardigde in 1520 een prent van dit klooster Emmaüs. Nadat dit klooster was afgebrand vonden de monniken onderdak in het zogenaamde regulierenklooster (**Brigitinessenklooster**). De voor dit klooster vervaardigde ramen werden in 1934 geplaatst in de toen gebouwde Vormkapel.



De naast de Sint Janskerk gebouwde Vorm kapel.

Jacob van Deventer heeft op een kaart aangegeven waar in Gouda de kloosters gevestigd waren.



De kaart van **Jacob van Deventer**.

Het beleg van Alkmaar duurde van 21 augustus tot en met 8 oktober 1573. Vanaf 12 april 1573 werd er in de stad gewerkt aan nieuwe vestingwerken, ontworpen door **Adriaen Anthonisz**. Alleen in het zuidwesten van de stad waren de bastions en wallen klaar. De stadspoorten werden volgestort met puin.



Na de eerste aanvallen op 22 augustus vraagt *Jcob Cabiliau* om versterking en daarnaast vraagt hij of de dijken doorgestoken kunnen worden. Deze Cabiliau was een Vlaamse jonkheer geboren in 1527 had zich aangesloten bij de Watergeuzen.



16 juli 1573 stuurde Willem van Oranje een paar aanvoerders van Watergeuzen met hun troepen naar Alkmaar. Dat waren *Diederik Sonoy, Jacob Cabiliau, Dirck Duyvel en Nicolaas Ruychaver* met hun troepen naar Alkmaar om te helpen met de verdediging van de stad. Maar de



ervaringen met ingekwartierde soldaten was de meeste steden niet goed gekomen dus werden deze troepen niet binnengelaten. Pas na lang aarzelen en met verkregen beloften van de Watergeuzen dat ze zich zouden gedragen, hakte burgemeester *Floris van Teylingen*, zwager en lijfarts van Willem van Oranje de knoop door en liet de Watergeuzen Alkmaar binnen.



Floris van Teylingen, burgemeester van Alkmaar.



Prent met het beleg van Alkmaar.



Goltzius die ook uit Haarlem kwam vervaardigde deze prent van Nicolaas Ruycaver.

Aan het begin van het beleg had Alkmaar 9000 inwoners. 21 juli was de omsingeling door de 6500 man tellende Spaanse troepen voltooid. De verdediging stelde daar slechts 800 soldaten en zo'n 1800 burgers tegenover. Twintig Spaanse kanonnen vuurden vier uur lang hun kanonnen af op de wallen/muren van de stad. Doordat de wind richting stad waaide was het zicht voor de verdedigers heel slecht.



Op dit schilderij van Cluyt zien we vechtende soldaten.



Schilderij van Cluyt van het beleg van Alkmaar.

